

TAAL TOF VERHAAL GROEP 3

THEMA RUIMTE

RUBEN EN DE RAKET

Ruben lag in bed en keek uit het raam. De sterren twinkelden aan de hemel.

“Wat zou er zijn, dáárachter, achter de sterren?” fluisterde hij.

Plotseling hoorde hij een zacht gezoem. “Wrrrrmm...”

Voor zijn raam landde... een raket! De deur ging open. Een vriendelijk stemmetje zei:

“Hallo Ruben! Wil je met ons mee op reis door de ruimte?”

Ruben twijfelde geen seconde. Hij trok zijn trui aan, stapte in, en het avontuur begon!

 Woeeshhh! De raket steeg op. De huizen werden kleiner, de wolken verdwenen, en ineens...

“Wauw!” zei Ruben. “Kijk om je heen!”

Ze zagen de maan, sterren en zelfs planeten. Ze zweefden door het heelal. Er was geen boven of onder.

Ruben draaide een rondje in de lucht!

“Wat is het hier groot,” zei hij. “Hoe heet dit allemaal?”

“Dit is het heelal,” zei de raketcomputer. “En hierin wonen sterren, planeten en misschien wel andere wezens!”

Ze reisden langs een blauwe planeet.

“Dat is de aarde,” zei de stem. “Daar woon jij!”

Ruben zwaaide naar zijn huis, ook al kon hij het niet zien.

Na een tijdje zei de stem: “Het avontuur is bijna voorbij. Tijd om terug te gaan.”

De raket maakte een draai en zoefde terug. Voor hij het wist lag Ruben weer in bed. Was het een droom? Of was hij écht op reis geweest?

Hij glimlachte.

“Misschien... ga ik morgen weer!

TAAL TOF VERHAAL GROEP 3

THEMA RUIMTE

RUBEN EN DE RAKET

Ruben lag in bed en keek uit het raam. De sterren twinkelden aan de hemel.

“Wat zou er zijn, _____ achter de sterren?” fluisterde hij.

Plotseling hoorde hij een zacht gezoem. “Wrrrrmm...”

Voor zijn raam landde... een raket! De deur ging open. Een vriendelijk stemmetje zei:

“Hallo Ruben! Wil je met ons mee op reis door de _____?”

Ruben twijfelde geen seconde. Hij trok zijn trui aan, stapte in, en het _____ begon!

 Woeeshhh! De raket steeg op. De huizen werden kleiner, de wolken verdwenen, en ineens...

“Wauw!” zei Ruben. “Kijk om je heen!”

Ze zagen de maan, sterren en zelfs planeten. Ze _____ door het _____.

Er was geen boven of onder. Ruben draaide een rondje in de lucht!

“Wat is het hier groot,” zei hij. “Hoe heet dit allemaal?”

“Dit is het heelal,” zei de raketcomputer. “En hierin wonen sterren, planeten en misschien wel andere wezens!”

Ze reisden langs een blauwe planeet.

“Dat is de _____,” zei de stem. “Daar woon jij!”

Ruben zwaaide naar zijn huis, ook al kon hij het niet zien.

Na een tijdje zei de stem: “Het _____ is bijna voorbij. Tijd om terug te gaan.”

De raket maakte een draai en zoefde terug. Voor hij het wist lag Ruben weer in bed. Was het een droom? Of was hij écht op _____ geweest?

Hij glimlachte.

“Misschien... ga ik morgen weer!”